

THUẾ MÁU

(Trích: Bản án chế độ thực dân Pháp)

Nguyễn Ái Quốc

I – Đọc, tìm hiểu chú thích:

1. Tác giả: Nguyễn Ái Quốc

2. Tác phẩm :

- Xuất xứ: Trích chương 1 của “ **Bản án chế độ thực dân Pháp**”

- Hoàn cảnh sáng tác: SGK

-Viết bằng tiếng Pháp

II – Tìm hiểu văn bản:

1 – Chiến tranh và “người bản xứ”:

a) Thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc địa:

- Trước chiến tranh: họ chỉ là những tên da đen , những tên “An-nam-mít” bản thủ chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn.

- Chiến tranh xảy ra: trở thành con yêu, bạn hiền, “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do”.

→ **Giọng mỉa mai, châm biếm, kết cấu tương phản**

=> **Sự thay đổi thái độ đột ngột thể hiện bản chất giả dối của bọn thực dân**

b) Số phận của người dân thuộc địa:

- Phải đột ngột lìa xa gia đình, quê hương ..phơi thây...bỏ xác..

- Bị kiệt sức, hít hơi ngạt, nhiễm khí độc...

- Tám vạn người không còn trông thấy mặt trời.

→ **Dẫn chứng, số liệu cụ thể. Giọng mỉa mai, châm biếm sâu cay**

=>Số phận thảm thương.

2 – Chế độ lính tình nguyện:

- Lùng ráp, vây bắt, cưỡng bức những người nghèo khổ, khỏe mạnh

- Sinh chuyện với con nhà giàu, giam cô họ đến khi họ phải chọn “đi lính tình nguyện hoặc xì tiền ra”... “ Bằng thủ đoạn nào, không quan trọng”→Bắt cho được số lính trong thời gian qui định

- Lời lẽ của bọn cầm quyền: Các bạn đã tấp nập nộp đầu quân, không ngần ngại rời bỏ quê hương...→Giọng giễu nhại châm biếm

=> Sự gian dối, lừa bịp trơ trẽn của bọn thực dân.

3 – Kết quả của sự hy sinh:

- Trở lại “giống người bản thủ”.

- Bị lột hết của cải, giao cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập, cho ăn như lợn ăn, xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu...

→ Lời lẽ danh tép, mỉa mai chua chát

=> Sự bỉ ổi, vô nhân đạo của bọn thực dân.

III. Ghi nhớ : SGK/92

IV. Luyện tập.